



‘Hier weet iedereen wat het is om slechthorend of doof te zijn’

Op de Gebarencamping is het een drukte van belang

Jaap van Wegen is vader van een dochter die doof is. Lange tijd wist hij niet van het bestaan van de Gebarencamping. Pas toen hij een cursus gebarentaal volgde en met andere ouders in contact kwam, hoorde hij van deze mogelijkheid om met ‘gelijkgestemden’ vakantie te vieren. Nu is Jaap bestuurslid van de organisatie die de Gebarencamping elk jaar organiseert.

heel gezellig en doordat iedereen met elkaar communiceert via gebarentaal ontstaat er als snel een band.”

Deze zomer strijkt de Gebarencamping weer twee weken (22 juli tot 5 augustus 2023) neer op Molecaten Park Landgoed Ginkelduin in Leersum. Jaap: "Zoals gewoonlijk dus in week 30 en week 31, zodat vanwege de vakantiespreiding zoveel mogelijk gezinnen kunnen meegenieten. Op onze website wordt het eigenlijk perfect omschreven: ‘De Gebarencamping is de ideale plek om je onder te dompelen in gebarentaal op een ontspannen manier’. Je merkt dat ouders van kinderen die doof of slechthorend zijn, het heel prettig vinden om contact te hebben met de andere ouders.”

‘Dovenvakantie’ wordt ‘Gebarencamping’

Het is inmiddels al zo’n dertig jaar geleden dat de eerste ‘Dovenvakantie’ werd georganiseerd. “Omdat de organisatie vindt dat ook slechthorenden en hun horende familieleden erbij horen, werd de naam gewijzigd in ‘Gebarencamping’, weet Jaap uit overlevering. “Iedereen kan met elkaar communiceren. Doof of slechthorend, kind of volwassene en ook als je wel kunt horen. En als je de gebarentaal nog niet machtig bent, kun je toch kamperen op de Gebarencamping. Er is een tolk NGT aanwezig, om te tolken wanneer dit nodig is.”



“De eerste paar jaar zijn we niet geweest, omdat de zorg voor onze dochter Elise dit niet toeliet. Toen dit redelijk onder controle was, hebben we toch besloten om maar eens een keer te gaan. Dat is nu twee jaar geleden. En het is ons supergoed bevallen. De Gebarencamping is heel laagdrempelig. Je staat op een reguliere camping, waar een deel is afgehuurd voor mensen met dove en slechthorende kinderen. Het is



Volgens Jaap is de belangstelling voor de Gebarencamping flink gegroeid. “En elk jaar komen bekende gezichten terug en nieuwe gezichten erbij. Er zijn kinderen van alle leeftijden. Ze spelen de hele dag met elkaar. Ouders komen vaak eerst een dagje kijken. Ze zijn altijd positief verrast. Bij het afscheid zeggen ze: ‘we komen volgend jaar zeker weten terug’. Het is voor de ouders en kinderen fijn om elkaar te ontmoeten. Thuis wonen er vaak geen dove of slechthorende kinderen naast je om mee te spelen. Hier weet iedereen wat het is om slechthorend of doof te zijn.”

‘Op de gewone camping, was Elise ‘dat dove meisje’, hier viel ze niet op’

Gelijkwaardig

Jaap benadrukt dat op de Gebarencamping alles ‘door elkaar zit’. “Sommige ouders en kinderen kunnen aan het begin van hun vakantie nog geen Nederlandse Gebarentaal. Na twee weken hebben ze dan zoveel geleerd. Dove kinderen kunnen hier communiceren in hun eigen taal en gebaren met anderen. Dat is voor hen fijner dan gesproken taal. Het is zo belangrijk dat dove kinderen voelen dat ze gelijkwaardig zijn. Dove kinderen bloeien echt op als ze ‘gewoon’ gebarentaal mogen spreken met hun vriendjes. Voor de ouders – wel of niet horend – is het fijn om te merken dat de kinderen het naar hun zin hebben.”

De gasten op de Gebarencamping kunnen uiteraard deelnemen aan de activiteiten die door het animatieteam van – in dit geval – Ginkelduin zijn georganiseerd. “Op de Gebarencamping is hiervoor geen vast programma, maar er worden elk jaar wel spontaan enkele activiteiten door de bezoekers zelf gepland. Denk dan aan voorlezen in gebarentaal voor de kinderen, een sportdag, een barbecue en uitjes in de omgeving. Iedereen is vrij om hier wel of niet aan deel te nemen.”

Verbonden

De Gebarencamping wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers. Het doel van een groepje ouders is het regelen van een ‘betaalbare vakantie voor gezinnen die zich verbonden voelen met de dovengemeenschap’. Jaap: “Er komen dove, slechthorende en horende ouders met hun dove, slechthorende en horende kinderen en coda-kinderen (kinderen van dove ouders, red.). Voor veel gezinnen en familieleden, zoals opa’s en oma’s met hun (dove) kleinkinderen, is het een mooie manier om zich onder te dompelen in de gebarentaal en in de dovencultuur.” Ten slotte de vraag of de Gebarencamping ook geschikt is voor kinderen met TOS en hun ouders. “Daar ben ik wel benieuwd naar”, erkent Jaap. “Hoe de dovengemeenschap daar op gaat reageren. Het is wel een bepaalde cultuur en een groep die zich zeer verbonden voelt met elkaar. TOS is toch wel iets heel anders dan doof of slechthorend. Iedereen is uiteraard van harte welkom, maar ik weet niet of het goed zou ‘passen’. Omdat iemand met Tos ook ‘gewoon’ met woorden kan communiceren is gebarentaal voor iemand met TOS minder gemeengoed dat voor iemand die doof is”

Sfeervol vakantiepark

Molecaten Park Landgoed Ginkelduin in Leersum is een sfeervol vakantiepark, gelegen in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Dit is een natuurgebied van bijna 95 hectare bos, heide en zandverstuivingen. De kampeerders verblijven te midden van de ‘Stichtse Lustwarande’, met meer dan honderd vorstelijke buitenplaatsen met mooie tuinen en nabij het ‘stilste plekje van Nederland’.

