

# Helemaal happy met doodle stones



## Wat heb je nodig?

Om zelf aan de slag te gaan heb je niet veel nodig.

## Boodschappenlijstje:

- (kleine) kwasten
- acrylverf en eventueel acrylstiften
- vernis
- steentjes. Deze vind je overal en nergens. Wie weet heb je een vriendelijke buurvrouw met een flinke voorraad kiezels in de voortuin.



Je komt ze inmiddels op steeds meer plekken in Nederland tegen. Sommige zijn heel eenvoudig, maar er zijn ook echte kunstwerkjes te vinden. Vooral tijdens de afgelopen coronaperiode zijn happy stones (ook wel 'doodle stones genoemd, red.) populair geworden. En steeds meer mensen houden zich er mee bezig, van jong tot oud.

*Je maakt een happy stone belangeloos; niet voor jezelf, maar om iemand blij te maken!*

De oorsprong van de happy stones ligt waarschijnlijk in de Verenigde Staten. In 2005 begon Megan Murphy met The Kindness Rocks Project. Zij schreef 'You've got this' op een steen en liet deze achter op een strand bij Cape Cod. Nadat een vriend deze had gevonden, maakte en verspreidde ze meer stenen. Hierna zijn steeds meer mensen stenen gaan beschilderen, niet alleen in de VS maar over de hele wereld. Ook in Nederland houden vele duizenden mensen zich hier nu mee bezig.

Op Facebook vind je al een groot aantal groepen waar men ideeën voor en foto's van doodle stones met elkaar deelt. Er zijn dus steeds meer mensen die weten wat happy stones zijn en ook zelf happy stones maken. De stenen die je kan vinden komen in allerlei soorten voor. Op sommigen staat niets meer dan een tekst, terwijl anderen compleet zijn beschilderd.

Vaak staat er op de achterkant de naam van een groep op Facebook, meestal vergezeld van de cijfers van een postcode. Zo weet je waar de happy stone vandaan komt én kan de maker deze terugvinden als je de steen en dit nummer op Facebook deelt. Vaak zet de maker er zelfs op dat je deze mag houden of verder mag laten zwerven. Als je een steen dus mooi vindt, kan je deze zelf houden. Veel mensen verzamelen ze en zetten ze bijvoorbeeld in een letterbak.

### Happy stones-gemeenschap

Door heel Nederland en ook over de grens beschilderen mensen stenen met vrolijke boodschappen en blije figuurtjes. Er is inmiddels een grote community. Zij komen vooral samen in Facebookgroepen. Daar plaatsen ze foto's van welke stenen er gaan 'zwerven'. Zwerven is een soort van happy stones-jargon. Je legt de stenen niet neer, ze gaan figuurlijk op pad. Ze zwerven, want je weet zelden waar ze terecht komen.

### Facebookgroepen:

- Happy Stones Nederland
- Happy Stones
- Keilief
- Happy Stones met hierachter de provincie waar jij woont



### Gevonden voorwerp

Vind je een steen? Kijk dan eens of er informatie op de achterkant staat. Maak een foto en plaats hem op een van de Facebookpagina's of op de pagina die misschien letterlijk op de achterkant geschreven staat. Het is natuurlijk heel leuk als iemand je steen heeft gevonden en dit vervolgens ook deelt op Facebook.